

# Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia

[Home](#)[La Comunità](#)[Documentazione](#)[Scuola](#)[Manifestazioni](#)[Notizie](#)[Foto](#)[Contatti](#)

Η ΔΩΡΕΑ / LA DONAZIONE Σ. Αντωνιάδη / S. Antoniadi «Θησαυρίσματα τ.1» / Thisavriasmata n.1

«Η ΔΩΡΕΑ»

Τα ετη της παρακμής που εφεραν και έριδες μεταξυ στα μέλη και προκάλεσαν, σε εποχη που η Ιταλία είχε οργανωθεί σε ελεύθερο βασίλειο, την επέμβαση του ιταλικού κράτους. 'Ας πουμε μόνο πως επι φασισμού ύπηρξ ένας ανθρωπος που με κάθε προσπάθεια και κάθε θυσία κατόρθωσε να 'θεωρηθεί το παλαιό ίδρυμα σαν έλληνικη Κοινότητα και να μη ενταχθεί σαν ενα οποιοδήποτε σωματείο στο φασιστικο κράτος. Αύτος ηταν ό επι χρόνια άμισθος πρόξενος της Έλλάδας αείμνηστος Τιμόθεος Τυπάλδος Φορέστης.

Ο διάδοχός του Γεράσιμος Μεσσήνης, μεγαλοεπιχειρηματίας και πρόεδρος της Κοινότητας απο το 1951 ως το θάνατό του (1957), που γεννήθηκε στη Λευκάδα (1897) και ύπηρέτησε στον έλληνικό στρατό, με το πραγματιστικό του βλέμμα διείδε πώς για να ανέβουν πάλι στα ύψηλα πνευματικά επίπεδα που είχαν μόνοι τους δημιουργήσει οί παλαιοι Αδελφοί, θα χρειαζόταν μια θαρραλέα άτένιση των νέων περιστάσεων. Και οταν το ελληνικο κράτος αποφάσισε στη Βενετία να ιδρύσει το πρώτο Ελληνικό Ίνστιτούτο ερευνών, βρήκε ο Μεσσήνης τί ηταν αντάξιο της Αδελφότητας. Εκανε πρόταση στα μέλη της Κοινότητας - που και την εψήφισαν- να γίνει δωρεα στο Ελληνικό Κράτος όλης της περιουσίας του αρχαίου ιδρύματος, κινητής και ακινήτου μ' ολους τους καλλιτεχνικούς του θησαυρούς καθώς και τα αρχεία του, γιατί είχε διαβάσει το Νόμο και τα Β. Διατάγματα και ηξερε πώς εδω θα γινότανε μια εστία έρευνας και δημιουργίας επιστημονικων μελετών άντάξια του παρελθόντος.

**Έβαλε όμως τον όρο να μην ταφεί ή Κοινότητα.** Σαν εύγενικός μάρτυρας της περασμένης της αποστολής **θα διατηρούσε τη ζωή της τη θρησκευτική και πνευματική** (διατήρηση της ορθοδόξου λατρείας στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, υποστήριξη ορθοδόξων χωρίς υλικά μέσα, **εκπαίδευση τυχόν ορθοδόξων νέων**). **Και το κράτος τα παραδέχθηκε ολα αυτά και τα σέβεται.**

Το βαθύ νόημα της δωρεάς το εκανε συνείδηση τόσον ώστε στο άρθρο 1 του Όργανισμού του Ίνστιτούτου ενέγραψε· «...το Ίνστιτούτον θα δέχεται ερευνητάς και ειδικούς Έλληνες επιστήμονας **βυζαντινολόγους** οίτινες εν Βενετία θα *έγκαθιστανται και θα έργάζονται εις το συγκρότημα κτηρίων περίξ τοϋ λεγομένου *Campo dei Greci*: 'Εντός του κτηριου της Φλαγγινείου Σχολής διατιθεται διαμέρισμα ύπερ της οικογενειας του Διευθυντού . . . »*

Το κτήριο λοιπόν, όπου, όταν η Ελλάδα στέναζε υπο ξένη κατοχή, έτοιμάζονταν δάσκαλοι για το «Κρυφό Σχολιό», γίνεται σήμερα μια κυψέλη για μελέτες ιστορικές, αντλημένες μέσα στα ιταλικά αρχεία. Είθε οι ελεύθεροι Έλληνες που θα εργαστούν εδω να γίνονται κατόπιν εκλεκτοί επιστήμονες, έκλεκτα στελέχη των Ανωτάτων Ιδρυμάτων μας»